

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**Άγιε Βασίλη
βιάσου σε
χρειάζομαι!!**



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗ

«Καλά Χριστούγεννα !!καλά Χριστούγεννα» ακούγεται από το πρωί στο μικρό χωριό και οι καμπάνες χτυπούν χαρούμενα και δυνατά!! Τα παιδιά του χωριού γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι για να πούνε τα κάλαντα και όλες οι γειτονιές μοσχομυρίζουν κανέλα και γαρύφαλλο από τα λαχταριστά μελομακάρονα που φτιάχνουν οι μαμάδες.....!!!

«Τι ωραίες φωνές στολίσανε το χωριό ; Μα και αυτές οι μυρωδιές βρε παιδί μου.....!!Μου σπάσανε τη μύτη » Είπε ο παππούς Γιώργης στο μονάκριβο εγγονό του Άγγελο, όταν γύρισε από τον πρωινό του περίπατο. Η μαμά και η γιαγιά του Άγγελου ετοίμαζαν Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές ,ενώ ο μπαμπάς του δούλευε ως αργά . Έτσι τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε με τον παππού του.



«Παππού παππού να σου πω τα κάλαντα....; “Τρίγωνα κάλαντα μες τη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά... εεεiiii!!!”

Γιούπι!! Παππούλη θα έλθουνε ο Μιχάλης με τη Μαίρη σε λίγο και θα πάμε να τραγουδήσουμε τα κάλαντα και θα μαζέψουμε λεφτά και Α....!!! Και θα σου πάρω ένα μεγάλο δώρο παππού ως τον ουρανό...τόσο μεγάλο!!!!»
«Εντάξει, εντάξει Άγγελε μου!!» Του απαντά ο παππούς Γιώργης συγκινημένος και τον παίρνει μια μεγάλη αγκαλιά!!!! «Τώρα εγώ όμως, θα σου δώσω ένα μικρό δωράκι ,που τραγούδησες τόσο ωραία τα κάλαντα !» Βγάζει από το σακάκι του μια μικρή φλογέρα.
«Σε ευχαριστώ παππού μου! Τι είναι αυτό?»
«Είναι η αγαπημένη μου φλογέρα! Ξέρεις ,έπαιζα με αυτή μουσική, όταν τραγουδούσαμε τα κάλαντα στο χωριό μου ,με τους αγαπημένους μου φίλους και μετά μαζευόμασταν στην πλατεία και τρώγαμε ότι γλυκό μας έδιναν οι κυράδες !! Αχ ,τότε Άγγελε μου ο κόσμος δεν είχε λεφτά, είχε όμως κάτι πολύ μαγικό!»
«Αλήθεια παππού τι; Τι μαγικό; Μήπως κανένα σουπέρ ραβδί;»
«Αγάπη Άγγελε μου αγάπη !!Τέτοια που σε έφτανε στα ουράνια!! Τώρα



δυστυχώς έχουμε χαθεί με τους φίλους μου. Είναι μωρέ και αυτές οι δουλειές που όλοι κάτι τρέχουμε να προλάβουμε λες και είμαστε ρομπότ, λες και ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι!!!! Αχ και τι δε θα έδινα να τους συναντήσω για μια στιγμή και να πούμε όλοι μαζί τα κάλαντα όπως παλιά!! »

«Άντε πήγαινε να πείτε τα κάλαντα τώρα και το απόγευμα θα πάμε στον κήπο να σου φτιάξω μια σφεντόνα !!! Να τα πείτε δυνατά έ!»
« Μην ανησυχείς παππού! Θα μας ακούσουν και στο δίπλα χωριό!!!Είμαστε οι σουπέρ δυνατοί εμείς, αφού τρώμε όλο το φαγητό μας!!!» Όλοι στο σπίτι χαμογέλασαν με τα αστεία του Άγγελου και αφού τους έδωσε από ένα μεγάλο φιλί, έφυγε για τα κάλαντα.

«Εντάξει, εντάξει Άγγελε μου!!
«Τώρα εγώ θα σου δώσω ένα μικρό
δωράκι που τραγούδησες τόσο ωραία τα
κάλαντα !»

Σε ευχαριστώ παππού
μου!!!Σε αγαπώ πολύ
πολύ !!





Ο Άγγελος αφού επέστρεψε κουρασμένος από τα κάλαντα , το μεσημέρι έπεσε για ύπνο. Ξέρετε όμως κάτι δεν τον άφηγε να κοιμηθεί καλά ,ήταν η σκέψη του παππού Γιώργη που ήθελε να βρει τους παλιούς του φίλους!!! «Τι ωραία που πέρασα με τους φίλους μου; Είναι πολύ σημαντικοί οι φίλοι μας! Δεν θέλω να τους χάσω όπως ο παππούς τους δικούς του. Λοιπόν κάτι πρέπει να σκεφτώ πολύ γρήγορα!» Σκέφτηκε και σηκώθηκε με μιας από το κρεβάτι του και πήγε στάθηκε δίπλα στο ολόλαμπρο δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού του.« Γιούτι το βρήκα θα ζητήσω από το Μιχάλη και τη Μαίρη να

καταστρώσουμε ένα έξυπνο και φανταστικό σχέδιο για τον παππού.....αλλά πρώτα θα προσευχηθώ στο μικρό Χριστούλη και στον Άγιο μου καλό Βασίλη και θα μου βρούνε λύση!!!»



Ξημέρωσαν επιτέλους Χριστούγεννα όλοι ξυπνήσανε γεμάτοι χαρά!
«Άγγελε σήκω να βάλουμε τα καλά μας ,θα πάμε στην εκκλησούλα!» είπε η μάμα του Άγγελου και ευθύς εκείνος τινάχτηκε από το κρεβάτι, φίλησε τη μαμά του και έτρεξε όλο χαρά να ντυθεί!
Πήγανε λοιπόν στην Εκκλησία να προσκυνήσουν το μικρό Χριστό και μόλις τελείωσε η λειτουργία όλοι αγκαλιαζόντουσαν και αντάλλασσαν θερμές ευχές!!!
Έπειτα γυρίσανε στο σπίτι και στρώσανε γιορτινό τραπέζι, με όλες τις ωραίες λιχουδιές που ετοίμασαν η γιαγιά και η μαμά.... και έτσι κύλησαν τα Χριστούγεννα όμορφα και ήρεμα.

Οι ημέρες πέρασαν και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς έφθασε κάπως λυπημένη! Ο παππούς ένωσε ένα δυνατό πόνο και μπήκε στο νοσοκομείο. Ο Άγγελος στεναχωρημένος γονάτισε στην εικόνα του Αγίου Βασιλείου και προσευχήθηκε με όλη του τη δύναμη. «Άγιε μου Βασίλη σε Παρακαλώ πολύ κάνε καλά τον παππούλη μου γρήγορα !! Αυτό μόνο σου ζητώ για δώρο..... Α!!!Και να τον κάνουμε να χαρεί ,βοήθησε μας να πετύχει το σχέδιο που φτιάξαμε με τους φίλους μου!! Έλα....ξέρεις εσύ!!! Και σου υπόσχομαι θα είμαι το καλύτερο παιδί τη φετινή χρονιά!!»



Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Άγγελος πηγαίνει στο νοσοκομείο να δει τον παππού του και να γιορτάσει μαζί του !! Καλή χρονιά παππού μου!! Σε αγαπώ τόσο τόσο πολύ που η αγάπη μου θα σε πάει στα ουράνια και ξέρεις κάτι επειδή η αγάπη είναι μαγική ...η αγκαλιά μου και ένα φιλί μου θα σε κάνουν καλά!!!»

«Ο παππούς συγκινημένος αγκαλιάζει το εγγονάκι του και έπειτα ο Άγγελος βάζει τη φλογέρα στο στόμα του παππού ,η πόρτα ανοίγει και ξαφνικά, πλούσιες μελωδίες πλημμυρίζουν το δωμάτιο του νοσοκομείου και τέσσερις γέρικες φωνές τραγουδούν 'αρχιμηνιά και αρχιχρονιά φιλή μου δενδρολίβανια' .Ο παππούς Γιώργης συγκινημένος, αντικρίζει τους παλιούς φίλους του να τραγουδούν τα κάλαντα! Η πρώτη εικόνα που ήρθε στο μυαλό του, ήταν τότε που ήταν παιδιά και λέγανε τα κάλαντα όλοι μαζί !! Τους αγκάλιασε και έπειτα μίλησαν για ώρες!!

Αυτή η τόσο ωραία στιγμή οφείλεται στον σκανδαλιάρη Άγγελο και τους φίλους του, μα πάνω απ' όλα στον Άγιο Βασίλη ο οποίος έτρεξε αμέσως να σκορπίσει χαρά, καθώς όπως ξέρετε παιδιά όπου υπάρχει αληθινή αγάπη όλες οι λύπες σβήνουν. Και.....επειδή ο Άγιος Βασίλης μας αγαπά αληθινά, να προσεύχεστε πάντα με την καρδιά σας και αυτός θα σας βοηθά !!!



ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ!!