

# Βιάζομαι να πάω τα δώρα στα παιδιά...

Χριστουγεννιάτικη ιστορία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
Μαθήτρια Γ' Δημοτικού  
Δημοτικό Σχολείο Χάλκης

8/1/2021

«Βιάζομαι να πάω στα παιδιά, σκέφτηκε ο Άη Βασίλης...»



Ήταν μια ηλιόλουστη Παραμονή Πρωτοχρονιάς!!! Όπως κάθε χρόνο ο Άη Βασίλης ετοιμαζόταν για το ονειρεμένο ταξίδι του!!! Τα παιδιά όλου του κόσμου περίμεναν τα δώρα τους με αγωνία κι εκείνος πρόσεχε και την πιο μικρή λεπτομέρεια για να μην πάει κάτι στραβά. Ξαφνικά εμφανίστηκε το ξωτικό ταχυδρόμος :

- Άγιε μου Βασίλη, έχω ένα γράμμα για σένα, του είπε.
- Ωωωω τι χαρά!!! Κάποιου παιδιού που δυσκολευόταν να αποφασίσει τι δώρο να διαλέξει;;;
- Όχι ακριβώς ....δηλαδή ....να ....το γράμμα το έστειλαν η ομάδα των ξωτικών που ελέγχουν τις κινήσεις των ... καλικάντζαρων, είπε με φωνή που έτρεμε .

Ευθύς αμέσως, ο Άη Βασίλης αρπάζει και ανοίγει το γράμμα. Με μάτια γουρλωμένα άρχισε να το διαβάζει :

**Αγαπητέ μας Άγιε,**

**Γνωρίζουμε ότι αυτή η εποχή για σένα είναι η πιο όμορφη αλλά και η πιο πιεστική και ότι καιρό για χάσιμο δεν έχεις! Συμβαίνουν, όμως, πράγματα φοβερά και είναι ανάγκη να τα μάθεις!!! Ο Μέγας Καλικάντζαρος, εκνευρισμένος που ποτέ δεν καταφέρνουν να κόψουν το δέντρο της ζωής, φέτος έχει άλλο στόχο! Καταστρώνει με όλη του την σκανταλιάρικη ομάδα σχέδιο να κλέψουν τα δώρα που προορίζει ο Άη Βασίλης για τα παιδιά και να χαλάσει τα Χριστούγεννα! Δεν θα ησυχάσει αν δεν ακούσει παιδικά κλάματα από κάθε γωνιά του πλανήτη! Περιμένουμε οδηγίες σου!!!**

**Με σεβασμό**

**Οι πιστοί σου Καλικαντζαροφύλακες**

-Πρέπει να βιαστώ να πάω στα παιδιά! Τα δώρα πρέπει να φτάσουν οπωσδήποτε σε 'κείνα! Τίποτα δεν θα αφήσω να χαλάσει τα Χριστούγεννα, μουρμούρισε ο Άγιος Βασίλης.

Αμέσως, καλεί σε συμβούλιο τα ξωτικά. Ζητά να φέρουν μαζί τους την μαγική του ζώνη με τα κουδουνάκια που γνωρίζει ότι προκαλεί ταραχή και σύγχυση στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Έτσι, θα μπορούσε να τους κρατήσει μακριά, έστω για λίγο. Μόλις συγκεντρώνονται όλοι, παίρνει το λόγο ο Άγιος Βασίλης:

- Αγαπημένα μου ξωτικά, πριν από λίγο πληροφορήθηκα τα σχέδια των Καλικάντζαρων !!! Θέλουν να χαλάσουν τα Χριστούγεννα και να κλέψουν τα δώρα που φτιάξαμε για τα παιδιά!!! Χρειάζεται να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά!!! Ακούω τις προτάσεις σας!!!
- Προτείνω να καταστρώσουμε ένα σχέδιο αντιπερισπασμού, ήταν η άποψη του Ξωτικοσοφούλη.
- Συμφωνώ, απάντησε με ένα πλατύ χαμόγελο ο Άη Βασίλης.
- Να μαζέψουμε πέτρες και να τους κυνηγήσουμε μέχρι να εξαφανιστούν, είπε ο Ξωτικοφασαριόζος.
- Δεν αγαπώ την βία και το ξέρετε όλοι σας. Άλλη πρόταση παρακαλώ;

- Το βρήκα!!! είπε όλο καμάρι ο Ξωτικολιχούδης. Οι καλικάντζαροι λατρεύουν τις λιχουδιές, όπως κι εμείς!!! Σκέφτομαι να πάρουμε ένα μεγάλο καλάθι, να το γεμίσουμε με τα καλύτερα γλυκά του κόσμου και να το αφήσουμε σε ένα κιόσκι μέσα στο δάσος. Θα τρέξουν τα σάλια τους από τις ονειρεμένες μυρωδιές, θα τα αναζητήσουν οπότε και θα αλλάξει το ενδιαφέρον τους. Δεν θα θυμούνται ότι ήθελαν να κλέψουν τα δώρα των παιδιών!!!
- Απίθανη ιδέα Ξωτικολιχούδη, είπε γεμάτος χαρά ο Άη Βασίλης. Τρέξτε να ετοιμάσετε τρία μεγάλα καλάθια με λαχταριστά χριστουγεννιάτικα γλυκά. Αφήστε το ένα στο δάσος και τα άλλα φυλάξτε τα για καλό και για κακό!!!

Αυτό και έγινε. Οι καλικάντζαροι ακολούθησαν την υπέροχη μυρωδιά των γλυκισμάτων και χωρίς να δυσκολευτούν να τα βρουν, τα έφαγαν όλα με μεγάλη ευχαρίστηση!!! Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν στην σπηλιά τους να κοιμηθούν γιατί είχαν σκάσει από το πολύ φαγητό!



Ανυποψίαστος για την συνέχεια, ο καλός μας Άγιος ήταν έτοιμος να ξεκινήσει το ταξίδι του νομίζοντας ότι είχε τακτοποιηθεί το θέμα με τους καλικάντζαρους. Εκείνοι όμως, μόλις ξύπνησαν κατάλαβαν τι είχε συμβεί και βιάστηκαν να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο. Λέγοντας ξόρκια μαγικά έφτιαξαν μια μηχανή,

για να τους μεταφέρει όπου εκείνοι επιθυμούσαν. Μόλις την ολοκλήρωσαν μπήκαν τρεις μέσα σ' αυτή για να τους πάει εκεί που βρισκόταν ο Άγιος Βασίλης. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χαμογελαστοί μπροστά του. Εκείνος τους είδε να παρουσιάζονται μέσα από μία πύλη και αναρωτιόταν τι ετοιμάζουν!!! Κρατούσαν έναν μαύρο σάκο γεμάτο δώρα με μαύρο περιτύλιγμα και αφού με γρήγορες κινήσεις έκλεψαν τον κόκκινο σάκο του με τα πολύχρωμα δώρα των παιδιών, έβαλαν στην θέση του τον δικό τους σάκο που υπήρχαν τα δώρα με το μαύρο περιτύλιγμα. Αμέσως επιβιβάστηκαν στην μηχανή τους.

Όση ώρα συνέβαινε αυτό ο Άγιος Βασίλης δεν μπορούσε να αντιδράσει ούτε και να πιστέψει όλα όσα έβλεπε. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να συνέλθει και με ένα τεράστιο βήμα του αρπάχτηκε από τον λαμπερό κόκκινο σάκο του. Βρέθηκε κι εκείνος μέσα στην πρωτότυπη μηχανή και για όση ώρα ταξίδευαν κατάφερε να κρυφτεί πίσω από τον τεράστιο σάκο του κι έτσι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του. Η περιέργη εφεύρεση ύστερα από λίγο προσγειώθηκε στην σπηλιά των πανούργων πλασμάτων. Ευτυχώς ο Άη Βασίλης ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Με το κοφτερό του μυαλό σκέφτηκε ότι φθάνοντας θα έπρεπε γρήγορα να κινηθεί και να κρυφτεί για να μην τον ανακαλύψουν. Το σκοτάδι που υπήρχε στην σπηλιά τον βοήθησε σ' αυτό! Το μόνο που χρειαζόταν τώρα ήταν να περιμένει μέχρι να φύγουν οι καλικάντζαροι. Κι αυτό έγινε σύντομα. Η άτακτη ομάδα βγήκε στο δάσος για να χορέψει τον χορό του θριάμβου τους. Κατάφεραν να αρπάξουν τον σάκο με τα δώρα των παιδιών από τον Άη Βασίλη, δεν το λες και μικρό πράγμα!!!



Χρειάστηκε να ψάξει αρκετή ώρα για να βρει τον σάκο του. Τελικά τον βρήκε πίσω από ένα βράχο που υπήρχε μέσα στην σπηλιά. Με γρήγορες κινήσεις βγάζει τα δώρα των παιδιών από τον κατακόκκινο σάκο και τα βάζει στον μαύρο σάκο. Εννοείται ότι τα δώρα των καλικάντζαρων με το μαύρο περιτύλιγμα τα τοποθέτησε μέσα στον δικό του σάκο, που είχε σκοπό να αφήσει στην σπηλιά για να τους ξεγελάσει και να μην καταλάβουν αμέσως ότι ο θησαυρός τους έκανε φτερά τόσο σύντομα! Ανεβαίνει στην μηχανή και λέγοντας το μαγικό ξόρκι, που άκουσε να το λένε οι καλικάντζαροι πιο πριν, βρίσκεται μπροστά στο αγαπημένο του έλκηθρο που ήταν παρκαρισμένο με τους πανέμορφους τάρανδους έξω από το σπίτι του!!! Καλεί αμέσως τα ζωτικά, τους ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά, ζήτησε να του φέρουν έναν ολοκαίνουργιο κόκκινο σάκο για να βάλει τα παιχνίδια των παιδιών και επιτέλους να ξεκινήσει το ταξίδι του!

- *Βιάζομαι να πάω στα παιδιά! Βιάζομαι να τους δώσω χαρά! Αλλα υπάρχει και κάτι που θέλω να σας πω: φοβάμαι να μείνετε μόνα σας εδώ. Οι καλικάντζαροι είναι επικίνδυνοι και αδίστακτοι. Σίγουρα θα θυμώσουν πολύ μόλις ανακαλύψουν ότι εξαφανίστηκαν τα δώρα που έκλεψαν και δεν θέλω να σκέφτομαι σε τι μπελάδες θα θέλουν να μας μπλέξουν. Βαθιά μέσα στο δάσος υπάρχει ένα κόκκινο κούφιο δέντρο, στο οποίο κατοικεί ένας φίλος μου σκίουρος. Σας περιμένει να σας φιλοξενήσει για όσο θα λείπω. Εκεί θα είστε ασφαλείς. Και μην είστε αγενείς! Μην πάτε με άδεια χέρια! Μπορείτε να του προσφέρετε τα δύο καλάθια με τα γλυκά που ετοιμάσατε!*
- *Εντάξει Άγιε Βασίλη, απάντησαν τα ζωτικά πρόθυμα να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του.*

Πανέτοιμος επιτέλους, ξεκίνησε το ταξίδι που τόσο περίμενε μέσα στον νυχτερινό χειμωνιάτικο ουρανό. Την ίδια στιγμή οι καλικάντζαροι ανακάλυπταν ότι κάποιος τους πήρε τα δώρα και ήταν βέβαιοι ποιός μπορεί να ήταν. Ο θυμός τους δεν περιγράφονταν. Αμέσως ο Μέγας Καλικάντζαρος στέλνει μήνυμα στους καλικάντζαρους να πάνε όλοι μαζί στα σπίτια των παιδιών και μόλις θα εμφανιζόταν ο Άη Βασίλης να έκλεβαν τα δώρα τους. Εκείνοι υπάκουσαν απρόθυμα γιατί διαφορετικά η τιμωρία τους θα ήταν βαριά. Δεν πήγαινε ούτε των καλικάντζαρων η καρδιά να πληγώσουν τόσο πολύ τα παιδιά!!!

Ήταν μεγάλη η έκπληξη του Άη Βασίλη που κατάλαβε ότι οι περιπέτειες με τους καλικάντζαρους δεν είχαν τέλος. Μόλις τους είδε να κρύβονται πίσω από την καμινάδα κάθε σπιτιού περιμένοντας να αρπάξουν τα δώρα των παιδιών, πήρε μια μεγάλη απόφαση.....



- Τι συμβαίνει επιτέλους με σας; Πόσο σας ευχαριστεί να βλέπετε δυστυχισμένα τα παιδιά;
- Εμείς.... δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στους ανθρώπους..... μόνο να τους πειράζουμε μας αρέσει... αγαπάμε τα παιδιά..... αλλά το μεγάλο αφεντικό μας αναγκάζει..... είπαν οι καλικάντζαροι και οι λέξεις έβγαιναν με δυσκολία από τα περίεργα στόματά τους.
- Αγάπη δεν μου έδωσε ποτέ κανείς!!! Ούτε και δώρα!!!, είπε μουγκρίζοντας ο Μέγας Καλικάντζαρος
- Ω Θεέ μου!!! Έπρεπε να το φανταστώ, ψιθύρισε ο Άη Βασίλης και αμέσως βγάζει από τον σάκο του ένα δώρο και το προσφέρει στον εξαγριωμένο Μέγα Καλικάντζαρο.
- Αυτό είναι για σένα, με αγάπη!!!

Αυτό ήταν!!! Ο Άγιος Βασίλης έκανε ξανά το θαύμα του! Το πρόσωπο του Μέγα Καλικάντζαρου φωτίστηκε από ένα μεγάλο χαμόγελο.

- Σ' ευχαριστώ πολύ! Καλή χρονιά!, είπε στον Άγιο της καρδιάς μας και τον αγκάλιασε.....



- Βασίληηηηηη!!!! Ακούστηκε μια γνώριμη φωνή.....
- Τι είναι πάλι; Ποιος με φωνάζει;;; Βιάζομαι να πάω στα παιδιά, χίλιες φορές σας το έχω πει!!!
- Ναι αλλά.... παρακοιμήθηκες και θα αργήσεις καλέ μου, του είπε γλυκά η γυναίκα του κι εκείνος τινάχτηκε από το κρεβάτι του σαν ελατήριο.
- Ήταν όλα ένα όνειρο!!! Θεέ μου τι ταραχή που πήρα!!! Ένα ζεστό τσάι παρακαλώ να συνέλθω!!! Αγαπημένα μου ξωτικά είναι όλα έτοιμα; Οι τάρανδοι είναι στην θέση τους; Τα δώρα στο έλκηθρο; Βιάζομαι να πάω στα παιδιά!!!